



DE BELOONING

De ledigheid is het nest waarin allerhande
boosheid uitgebroeid wordt. (H. Chrysostomus.)



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

van

DOROTHEA LAUKENS

weduwe van

HENRICUS HURTS,

geboren te Achel, overleden te Antwerpen,

op 4 Meert 1889,

in den ouderdom van ruim 71 jaren.

Ootmoedigheid moet de wortel van al onze
handelingen zijn. (H. Chrysostomus.)

God laat onze laatste uur niet weten, opdat
wij ten allen stonde daartoe bereid zouden zijn.

Bevljtigen wij ons om voor de overledenen te
bidden, opdat zij zich ook bevljtigen om ons tot
eene spoedige vereeniging met hen in den hemel
te helpen. (H. Aug.)

Wilt gij, o mensch, dat God zich uwer ont-
ferme, ontferm u dan ook over uwe lijdende broe-
ders en zusters.

R. I. P.