

✠

JEZUS, MARIA, JOZEF.

Bid voor de Ziel van Zaliger  
**LAURENTIUS LAUKENS,**

*geboren te Achel, en aldaar, den 22<sup>n</sup> April 1879,  
na eene langdurige en zeer pijnlijke ziekte, in den  
ouderdom van ruim 60 jaren overleden, na met ee-  
ne voorbeeldige onderwerping de H.H. Sacramenten  
der stervenden ontvangen, en het groote voorrecht  
van den Jubilé genoten te hebben.*



De brave overledene was van eenieder geacht, omdat hij den Heer vreesde en niemand was er, die kwaad van hem sprak. Jud. 8. Droevige nachten heb ik geteld... Benauwdheden en pijnen hebben mijnen boezem bevangen, maar mijne tong is geene klacht ontvallen, omdat Gij het waart, o Heer. Ps 114. y. 38.

Lieve broeders en zuster, vaarwel tot in het ander leven, daar zullen wij ons wederzien en ons verblijden; tracht mij in uwe gebeden indachtig te zijn, zooals gij mij bij mijn ziekbed verzorgd hebt. En gij, mijne overige bloedverwanten en vrienden, vaarwel, en bidt voor mij.

GEBED. O, Heer, doe de ziel van uwen dienaar Laurentius, die op aarde deel maakte van de H. Familie, door Jesus, Maria, Joseph, het rijk der gelukzaligen binnentreden.

O. L. V. van het H. Hart, bid voor ons. 100 dag aff.

**DAT HIJ RUSTE IN VREDE. AMEN.**



R.I.P.