



Zoo heeft het den Heer behaagd
Dat zijn heilige Wil geschiede.

Bidft voor de Ziel van Zaliger

PETRONELLA LAUKENS

ECHGENOOTE VAN

JAN-MICHEL SLEGHTEN

*geboren te Achel, den 4 Mei 1900 en schielijk
overleden te Brussel, den 4 Augustus 1943.*



Nieffegenstaande haar zwakke gezondheid offerde zij zich gansch aan haar huisgezin.

Iedereen die met haar in betrekking kwam werd getroffen door hare minzaamheid.

Altijd was zij bereid dienst te bewijzen.

Te jong werd zij aan de liefde van echtgenoot, dochter en familie ontrukkt.

Zulk een leven van strijd en offer zal zeker zijn belooning van den Heer reeds ontvangen hebben.

Het is onze vaste hoop. Laat ons intusschen getrouw bidden voor hare zielerust.

Dierbare echtgenoot en dochter weest elkanders steun en troost. Voor u was ik bezorgd, ik zal het nog zijn, en u ook helpen door mijn voorspraak bij Hem die de gever is van alle goed.

Lieve Ouders, Zusters en Broeder, bloedverwanten en kennissen, ik zeg u niet vaarwel maar tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 dagen afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen afl.)