



IN MEMORIAM
AUGUSTINUS PHILIPPE

Bid voor de Ziel van Zaliger

Den Heer

AUGUSTINUS PHILIPPE

echtgenoot van

Francisca van den Eijnden,

geboren te Hamont 10 Nov. 1871 en, tijdig
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten,
overleden te Eindhoven-Stratum 15 Jan. 1937.

Dit alleen weet ik, dit alleen wil ik: Gods
allerbeminnelijksten en allerheiligsten Wil.
Gekroond is het geduld van dezen vromen
martelaar. (H. Aug.) - Om martelaar te zijn
is er nòch zwaard nòch vuur noodig; het
is genoeg geduldig te lijden. (H. Greg.) - God
lousterde mij als goud dat door het vuur gaat;
Hij doorwondde mijne ledematen zonder
mededoogen; Hij sloeg mij wond op wond.
(Job). - Met Christus was ik aan het kruis
gehecht, wetende, dat wie deelgenooten zijn
van Zijn lijden, ook deel zullen hebben in
Zijne vertroosting. (Gal. II, Cor. II). - Hij was
rechtvaardig en godvreezend... een man vol
geloof, dat hem leerde niet alleen blijmoedig
te leven, maar ook kloekmoedig te sterven.
God heeft hem gezegend, en hij was geacht
en bemind bij de menschen.

Dierbare echtgenoote, zwaar wordt gij be-
proefd, doch de beproeving komt van God,
die onze Vader is, Hij zal uw Trooster zijn.
Lieve kinderen en kleinkinderen, mijn kroon
waarop ik trots ga, eert uw innigliefhebbende
moeder alle dagen van uw leven. Vaartwel.
Verwanten, vrienden en kennissen, weest
mijner indachtig.

Eerw. nichten, die zoo belangstellend waart
in mijn lijden, weest mij in uwe dagelijksche
H. Communie indachtig.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 dagen afl.)