



Jezus ! Maria ! Jozef !

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Joanna-Elisa PHILIPPE

weduwe van

Andries Van der Velden

lid van de bond van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen

geboren te Overpelt, op 4 Mei 1861 en overleden te Achel, op 11 April 1953, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.



In de eenvoudigheid des harten wandelde zij voor Gods aanschijn. (Cor. I, 23.)

Zij was rechtzinnig, godvrezend en afkerig van het kwaad. (Job. XI, 3.)

Zij was ene voorbeeldige echtgenote, ene zorgvuldige moeder, die door woord en voorbeeld hare kinderen in de vreze des Heren opbracht.

Zij aanvaardde de last van haar hoge ouderdom moedig en geduldig; haar leven was een voortdurend gebed.

Mijn roem is deze : de getuigenis van mijn geweten, dat ik in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods, geleefd heb. (2 Cor. 1-12)

Dierbare kinderen, gedenkt uwe moeder in uwe gebeden, zij ook blijft u indachtig bij God.

H. Hart van Jezus, ontferm u mijner.

De familiën

Philippe en Van der Velden

danken U zeer innig voor de blijken van deelneming, die zij bij dit droevig afsterven mochten ondervinden.



