



†
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
LEONARDUS PHILIPPE

Echtgenoot van
JOANNA PHILIPPEN

Lid van den bond van het H. Hart en van de
broederschappen v/d H. Antonius en den H. Rochus
geboren te Achel den 5 Maart 1863 en aldaar god-
vruchtig in den Heer overleden, voorzien van de
laatste H. H. Sacramenten, den 15 October 1948.

—o—

Hij was een rechtvaardig man, die God getrouw
diende al zijn levensdagen.

Hij was geacht bij eenieder om zijn rechtschapen-
heid en zijn eerlijkheid

Hij had medelijden met de armen, aan wie hij
jaren lang zijn goede zorgen wijdde

Zoolang zijn krachten het toelieten was hij een
trouwe ijveraar van den bond van het H. Hart,

Zijn geloof was eenvoudig, zijn vroomheid zonder
vertoon, zijn werkijsver onvermoeid, zijn vriendschap
ongeveinsd,

God zegende hem met een hoogen ouderdom en
met den troost van de genegenheid en toewijding
van zijn echtgenoot en kinderen,

Weest mij indachtig; ik bid voor u in den hemel,
Mijn Jezus barmhartigheid 300 d. afl.

Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor
de blijken van deelneming ondervonden bij het
overlijden van onzen welbeminden Echtgenoot, Vader
— Broeder, Schoonbroeder, Oom en Neef —

DE FAMILIE PHILIPPE

en

PHILIPPEN,

ACHEL, 19 October 1948,

Uitg. Jos. Van Lishout, koster, Achel.



o lijdende jesus, wees mijn kracht
in allen tegenspoed.