



Uw oprechte blijken van deelneming waren ons een milde troost bij het droevig heengaan van de dierbare overledene.

Daarom heel innig dank.

De Familiën
PHILIPPE en PHILIPPEN.

Jezus ! Maria ! Jozef !

« Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. » (Joh. 11)

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Joanna PHILIPPEN

weduwe van

Leonardus PHILIPPE

lid van de bond van het H. Hart, van de broederschappen van de H. Antonius, van de H. Rochus e. a.

geboren te Hamont, op 18 Januari 1874 en overleden te Achel, op 11 September 1952, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Het leven van deze overledene, eenvoudig voor de ogen der wereld doch hoogstaand voor God, was een voorbeeld van liefde tot God, tot hare man en kinderen.

Een leven zonder smet en vlek verdient een gelukkige ouderdom.

Haar leven, dat een toonbeeld was van godsvrucht, liefde, waakzaamheid, arbeid en nauwgezette plichtsvulling, blijve voor haar kinderen en nabestaanden een boek vol wijsheid.

Genadige Heer Jezus, geef de ziel van uwe trouwe dienaars het loon voor haar deugzaam en welbesteed leven en dat het eeuwig licht haar ziel verblijde.

Dierbare kinderen en bloedverwanten, de hemel wacht ons; laten wij verenigd blijven door het gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d afl.)

