



'O, als ik dood zal, dood zal zijn
kom dan en fluister, fluister iets liefs,
mijn bleke oogen zal ik opslaan
en ik zal niet verwonderd zijn.

En ik zal niet verwonderd zijn;
in deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust
een wachten op u, een wachten zijn.'

J.H. Leopold

Aandenken aan

Frans VAN WERDE

echtgenoot van Eveline WELTER

*geboren te Achel op 30 september 1923
en overleden in het AZ Sint Augustinus
te Wilrijk op 29 november 2001.*

—
De familie dankt u voor uw aanwezigheid,
uw gebed en blijken van deelneming.

Dit is een mooie middag om te sterven,
in 't krakend bed nauwlettend opgebaard,
uit reutelborst heel zacht en fijnbesnaard
wat converserend met bedroefde erven.

Terwijl ik prevel over polis en pensioen,
weet heel de troep: het wordt zijn tijd.
Hier past geen scheldwoord of verwijt.
Zijn hart loopt af - hij kan er niets aan doen.

Want dit is van 't sterven juist zo zoet:
Bij leven gaat geen enk'le schuld te loor,
en wordt men steeds geschaduwd door
zijn daden - heel die gore stoet.

Doch nu - nog hier, maar bijna afgelegd -
wordt alles door verhevenheid omgloord.
Men wacht welwillend op mijn laatste woord.
Wat 't ook zij - ik heb het mooi gezegd.

S. Carmiggelt